

hier dubbelvouwen

hier dubbelvouwen



**Deze boekenlegger is van:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Lees jij mij?**

Ik pak een pen.  
De juf zegt dat ik een dichter ben!  
Op mijn buik schrijf ik zinnen  
die zingen over de mooiste dingen.  
Over mijn grote teen  
krabbel ik maar wat onzin heen.  
En van mijn voet tot aan mijn bil,  
iets dat dansen wil.  
Ik hou van jou, jij ook van mij?  
Dat zet ik op mijn linkerzij.  
Kijk, op mijn knie de puntjes op de i.  
Tot slot een ! op mijn gezicht.  
Juf, lees jij mij?  
Ik ben een gedicht!

*Frank Smulders*

**Deze boekenlegger is van:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Lees jij mij?**

Ik pak een pen.  
De juf zegt dat ik een dichter ben!  
Op mijn buik schrijf ik zinnen  
die zingen over de mooiste dingen.  
Over mijn grote teen  
krabbel ik maar wat onzin heen.  
En van mijn voet tot aan mijn bil,  
iets dat dansen wil.  
Ik hou van jou, jij ook van mij?  
Dat zet ik op mijn linkerzij.  
Kijk, op mijn knie de puntjes op de i.  
Tot slot een ! op mijn gezicht.  
Juf, lees jij mij?  
Ik ben een gedicht!

*Frank Smulders*

